
TÜRKİYE NOTLARI

Fikir-Tarih-Kültür

MART-NİSAN 2022

YIL: 4 SAYI:22



Türkiye Notları

TÜRKİYE NOTLARI

İki Aylık Fikir, Tarih, Kültür Dergisi

Sahibi
Mevlüt Buçukcu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
Öner Buçukcu

Yayın Koordinatörü
Ebuzer Demirci

Yayın Kurulu
M. Nusret Altun, Ömer Arıkan, Onur Bayrak,
Öner Buçukcu, Ebuzer Demirci, M. Safa Karataş, Muhammed Oruç

Kapak Tasarım
Ömer Faruk Yıldız

Kapak Uygulama ve Görünürlük Tasarım
Ömer Arıkan

Baskı-Cilt
Vadi Grafik, Tasarım ve Reklamcılık LTD. ŞTİ.
İvedik Organize Sanayi 1420.Cad. No: 58/1
Yenimahalle / Ankara
Sertifika No: 47479

Baskı Tarihi: 2022 Mart

Abonelik Bedeli:
Yıllık: 300 TL

Yönetim Yeri
Bademlik Mah. 1162. Sok. 8/9
Keçiören / Ankara
e-posta: turkiyenotlaridergisi@gmail.com
ISSN: 2651-3102

Türkiye Notları dergisinin amacı kültür, düşünce, sosyal bilim, tarih gibi alanlarda ciddi metinler yayınlayan, önemli meselelerin farklı kesimlerden kimselerin katılımıyla ele alındığı bir platform olmaktır. Bu çerçevede hazırlanan, Türk kültürüne, Türk düşüncesine katkı sağlayacak her metin yayıncılığının onayından geçmek suretiyle neşredilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazar dergide yayımlanan yazıların yayıncılığının *Türkiye Notları* dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır. Gönderilen makale özgün olmalıdır. Daha evvel başka mecralarda yayınlanıp geliştirilmiş makalelerin ilk yayınlarına ilişkin künyelerinin belirtilmesi gerekmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar turkiyenotlaridergisi@gmail.com e-posta adresine Microsoft Word programında hazırlanarak gönderilmelidir. Dergide yayımlanacak yazıların 1200 ila 3000 kelime arasında olması gerekmektedir. Yazar makalesine ayrıca 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özgeçmiş eklemelidir.

Bu sayıda,

2022 yılının ilk günlerinde bütün dünya Kazakistan'daki gösterilerin ülke sathına yayılmasını, özellikle başkent Nursultan ve Almatı'da derinleşmesini takip etti. Gelişmeler çok farklı şekillerde ele alındı. Genel olarak üzerinde durulan, gösterilerin ülkenin en ciddi yeraltı kaynaklarını üreten ancak ülkedeki zenginlikten yeteri kadar payını alamayan, işçi sınıfının yoğun olduğu bir şehirde başlamış ve şiddetlenmiş olmasıydı. Gösterileri kontrol altına almakta zorlanan Kazakistan hükümetinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden güvenlik güçleri talebi sonrasında Rus kuvvetlerinin öncülüğünde ülkeye gelen güvenlik kuvvetleri özellikle Türkiye'de milliyetçi, Türkçü-Turancı çevrelerde ciddi bir hassasiyet yarattı. Zira Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi'nin adının Türk Devletler Teşkilatı'na dönüştürülmesi Türkiye'de abartılı bir sevinç ve realite ile irtibatsız kritiklerle karşılanmıştı.

Kazakistan'daki gösteriler çok kısa bir süre içerisinde ülkedeki oligarkların birbirleriyle hesaplaşması ve Kurucu Cumhurbaşkanı, yaşayan en büyük Türkçülerden birisi olan Nursultan Nazarbayev'in etkisinin azaltılması ve hatta başarılabilirse sistemden tasfiyesi süreci haline dönüştü. Gelinen noktada sular Kazakistan'da durulmuş gibi görünürken özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında daha kırılğan bir sürece girildiğine dikkat edilmeli. Zira Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin arka planında oldukça güçlü bir itkiye sahip olan Putin ve destekçilerinin Rus Dünyası doktrini Kazakistan'ı da oldukça derinden ilgilendiriyor. Olayların şiddetlendiği ve

TÜRKİYE NOTLARI

Rusya'dan yardım talep edilmesinin gündeme geldiği bir dönemde Kremlin'e doğrudan bağ(ım)lı bir gazetenin genel yayın yönetmeninin yaptığı "eğer yardım istiyorlarsa Rusçayı yeniden ülkenin resmî dili haline getirmeliler" şeklindeki açıklama Rusya'nın Kazakistan'a yönelimini kristalize etmesi bakımından önemliydi.

Bağımsızlığın kazanılmasının üzerinden geçen 30 yıl içerisinde Türk dünyasına ve Türk kimliğine dönüş için Nazarbayev öncülüğünde atılan adımların Rus tarafında yarattığı rahatsızlık, Kazakistan olayları dolayısıyla net bir biçimde görülmüş oldu. Öyle ki Rus askerlerinin Kazakistan'ı terketmeyebileceği de uzun süre tartışıldı.

Türkiye Notları dergisi bu sayısında Kazakistan'daki olayları merkeze alan bir dosya ile okuyucusu ile buluşuyor. Leon Rozmarin, Ahmet Furkan Yıldız, Alp Cenk Arslan, Uğurcan Güngör, İrem Bağlar, Nur Günay bu mesele üzerine makalelerle dergimize katkıda bulundular. Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Hikmet Kıvılcımlı değerlendirmelerinde yaygın eğilimin gizlediği "doktor" portresine odaklanan bir metinle bu sayımıza katkı veriyor. Eyyüp Yılmaz ise F. Sabri Ülgener düşüncesini değerlendiriyor.

Bitirirken şunu ifade etmek isteriz ki, Kazakistan Olayları turana olan inancımızı bitirmiş ya da yok etmiş değildir. Aksine, gelinen noktanın ne kadar kıymetli olduğunu, vaziyetin ne kadar hassas olduğunu, ne kadar dikkatli olunması gerektiğini ihtar etmiştir. Hem entelektüellerin, hem siyasetçilerin bu bilinçle hareket etmeleri zaruridir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.